

På Gång

i Skälvums missionshus

Nr 5. December 2022 - Februari 2023

 Eumeniakyrkan

equmenia
MKU • SBUF • SMU



PASTORNS SIDA

Då och då kommer vi i livet fram till ett vägskäl. Vissa gånger är det självklart för oss vilken väg vi ska välja. Andra gånger är vi osäkra, men väljer efter noga övervägande den väg vi tror är den bästa.

Ibland uppstår dock situationer där vi önskar gå åt ett visst håll, men omständigheterna tvingar oss gå i en riktning vi själva inte vill. Det kan vara andra människors beslut eller en situation som vi själva inte kan påverka som begränsar vårt handlingsutrymme. Det är smärtsamt. Vi tvingas välja en annan lösning än den vi uppfattar som den bästa eller rätta. Det är som, att mot sin egen vilja, bli indragen i något och sedan tvingas ta ansvar för det.



Som kristna kan den här typen av händelser bli svårt att hantera känslomässigt. I kyrkans värld har man ofta sagt att Gud har en plan för en människa eller ett sammanhang. När den väg som man trodde var Guds inte längre är framkomlig blir man därför osäker. Vad händer nu? Måste Gud ta till en B-plan, när det inte gick att gå den väg som vi trodde Gud ville att vi skulle vandra. Och om B-planen går i stöpet, har Gud en C-plan, en D-plan o.s.v?

Kanske är det inte så enkelt som att Gud har specifika planer för oss människor eller för dom sammanhang där vi finns. Skulle det vara så, hade vi allesammans misslyckats följa dom och alfabetet skulle inte räcka till för att ge namn åt alla reservplaner. När jag läser Bibeln blir bilden av Gud en som följer oss människor på alla våra vägar. Ibland fattar vi beslut som vi sedan bittert får ångra. Andra gånger tvingas vi mer eller mindre in på vägar vi inte vill gå. Trots detta lämnar inte Gud oss, och av felbedömningar, misslyckanden och knepiga vägval skapar han nya möjligheter.

När vi står inför våra livs olika vägval behöver vi aldrig bekymra oss över om det tvingar Gud att sätta in en reservplan. Han har bara en enda plan och den kommer han att fullfölja. Han har lovat att följa oss på alla våra snåriga vägar. Oberoende av om vi väljer rätt eller fel vid livets olika vägskäl kommer han leda oss till det eviga livet om vi väljer att gå vägen tillsammans med honom.

Gud sände sin Son till världen för att ta oss vid handen och leda oss rätt, även dom gånger vi tycker vägvalet känns svårt ock när vi tvingas gå en annan väg än den vi själva skulle ha valt.

*Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum*

GUDSTJÄNSTER

DECEMBER

- 17 lördag 13.00 **Julgruppstillverkning**
Lundsbrunns handelsträdgård
- 18 söndag 10.00 **Julens sånger**
Björn Hald, m. fl.
- 24 julafton 10.00 **Julbön**



JANUARI

- 14 lördag 18.00 **Församlingens 145-års jubileum**
- 28 lördag 18.00 **Församlingens årsmöte**
”Hjälp oss Hjälpa”
- 30 måndag 18.30



FEBRUARI

- 5 söndag 10.00 **Bibelsamtal**
Marianne B Källgren
- 12 söndag 09.00 **Frukost**
10.00 **Gudstjänst**
Björn Hald, Söndagsskola
”Hjälp oss Hjälpa”
- 13 måndag 18.30
- 26 lördag 10.00 **Gudstjänst**
Björn Hald, Söndagsskola
”Hjälp oss Hjälpa”
- 27 måndag 18.30

Kompis och Korsdrag fsk och uppåt

fredagar 16.00-18.00

2 december Pepparkakshustillverkning



16 december Godistillverkning



27 januari Årsmöte

Program för kommande träffar bestämmer gruppen.

Undrar du något kan du ringa Lotta Sjöblom 070-690 55 49

